

Dia 1

OECUMENISCHE BASISGROEP JONGE KERK ROERMOND GEDEELD VOORGANGERSCHAP

Dia 2

De geschiedenis van deze 'kerk' begint in **1969** met de oprichting van een Jongerenparochie in Roermond in de Caroluskapel. Al gauw wordt de naam veranderd in 'Jonge Kerk Roermond', om aan te geven dat inspiratie wordt gevonden in het leven van de eerste christengemeenschappen en dat wordt gezocht naar een verbinding tussen wat er gebeurt in de liturgie en wat er in de maatschappij aan de hand is. Activiteiten van Amnesty International, het IKV, Pax Christie, Vrouwen voor Vrede, de Wereldwinkel Fairtrade handel, een gezonde aarde en Ontwikkelingssamenwerking kregen daarom ruime aandacht.

In **1978** wordt de Jonge Kerk lid van de Basisbeweging Nederland (BBN) en verandert haar naam in 'Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond'. Ondertussen is een nieuwe structuur ontstaan waarin een bestuur, gevormd door leden van de gemeenschap, in de stijl van een basisdemocratie samenwerkt met en gestuurd wordt door werkgroepen op het gebied van liturgie, koor, onderling pastoraat, vluchtelingenwerk, mondiale problematiek.

Tot 1989 zijner nog steeds priesters die voorgaan. Waarbij niet iedere priester op de goedkeuring van het bisdom kan rekenen. De Caroluskapel wordt in **1984** gerestaureerd en dit is voor het bisdom de aanleiding de Jonge Kerk haar huisvesting te ontnemen.

In **1985** betrekken wij de Ursulakapel, **In 1989** vertrekt de laatste priester-pastor bij ons en wordt – geheel in de geest van oecumene en gelijkberechtiging van man en vrouw – opgevolgd door een vrouw van reformatorische huize.

Langzaam krijgt de gemeenschap de vormen die we nu nog kennen.. Ruim voor zijn vertrek heeft de laatste priester-pastor ons gewaarschuwd dat als hij weg zou gaan wij veel meer zelf zouden moeten gaan doen.

Wij willen een groep mensen zijn met aandacht voor de originele boodschap van het Evangelie. Dus samen delend, handelend vanuit de gemeenschapsgedachte, met aandacht voor de wereld om ons heen.. Het Woord moet niet alleen worden gehoord maar ook gedaan.

Wij zeggen daarom dat onze gemeenschap is gebaseerd op drie 'pijlers':

Leren, Dienen, Vieren.

In het logo van de Jonge Kerk wordt dit verbeeld.

2019 Nemen we afscheid van de laatste betaalde pastor. We doen het nu helemaal zelf.

In de viering wordt steeds getracht de pijlers leren-dienen-vieren te realiseren en zichtbaar te maken. Wij streven altijd naar samenhang tussen Schriftlezing en –uitleg, gebeden, liederen en toepassing op ons leven.

Gezien het open karakter van onze gemeenschap is het niet verwonderlijk dat er aandacht is gekomen voor het goede dat ook in niet christelijke bronnen is te vinden. De Jonge Kerk Roermond is op de kaart geplaatst van Wijdekerk.nl om bekend te maken dat alle lhbt-ers van harte welkom zijn in onze kapel

Mogelijke opzet van een viering

Opening: welkom / inleiding op de viering

Openingsgebed

Schriftlezing (-en)

Overweging

Klaarmaken van de Tafel en collecte

Tafelgebed

Onze Vader

Nodiging

Breken en Delen

Mededelingen

voorbede

Zorg- en dankschrift

Zegen en zending

Dit is min of meer onze traditionele opzet van een viering. Het is geen keurslijf. Hiermee kun je 'spelen' – volgorde veranderen, elementen verplaatsen, weglaten, toevoegen..... - dit alles afhankelijk van wat je wilt overbrengen, hoe je mensen wilt raken, wat je wilt delen.

Liederen worden in het schema geplaatst naar gelang ze aansluiten bij de teksten, of bij het moment in de viering. Afspraak is: maximaal 5 liederen. Eventueel kan er dan nog een acclamatie bij.

In feite is niets verplicht,

behalve deze twee dingen:

☞ Er moet sprake zijn van een 'viering'

☞ De viering moet passen binnen en voortborduren op de (joods)-christelijke traditie, zoals die zich eeuw na eeuw verder ontwikkelt.

Er worden op dit moment drie verschillende soorten vieringen onderscheiden:

1. De liturgische viering
2. De viering van de eerste zondag zonder koor (al of niet een liturgische viering afhankelijk van de aanwezig elementen)
3. De ontmoetingsbijeenkomsten (bv in de zomer of op de eerste zondag van de maand)

We zien **liturgie als `ruimte maken om iets van God te laten ontstaan`.**

Liturgie is de viering van ons geloof. Niet alleen, maar `samen binnen de gemeente`.

Het kader van de liturgische viering

We onderscheiden de volgende vier basiselementen die een viering tot een liturgische viering maken:

1. Een liturgische viering dient in ieder geval uit te gaan van **een lezing uit Eerste en/of Tweede Testament.**

De lezing uit de schrift en de uitleg van de lezing is een soort levensles, zo willen wij leven. Belangrijk daarbij is dat we steeds vragen blijven stellen en de verbinding maken naar het leven van nu. Wij inspireren en bemoedigen elkaar. Wij willen niet alleen inspireren maar ook doen.

2. Dit doen komt ook tot uitdrukking in **het geven van een "tegenstem".**

Wij willen het Woord van de Schrift gaan doen. Daarin is de Bijbelse stem die in de liturgie klinkt vaak een tegenstem. Die stuurt ons namelijk een bepaalde kant op: omzien naar anderen.

Het is een tegenstem die steeds opnieuw gehoord wil worden en gehoord moet worden. Want die stem kan lastig zijn. Zo eenvoudig te doen is de boodschap van de Bijbel niet.

3. **De liederen zijn een essentieel onderdeel.**

Samen zingen is belangrijk, want in een lied kun je soms veel meer zeggen dan in gesproken taal. De liederen versterken de boodschap. Let daarbij ook op de plaats van de liederen.

4. Het vierde element is **het gebaar van brood en wijn.**

Met dit element sluiten we aan bij de traditie en volgen het voorbeeld van Jezus.

Daarmee onderstrepen wij dat wij willen delen, solidair zijn met elkaar en opkomen voor hen die het niet goed hebben.

Een viering wordt altijd door een groep voorbereid. Dat geeft invulling aan het gedeeld voorgangerschap.

Het woord

Het woord maakt een wezenlijk deel uit van onze vieringen. Traditioneel heet het eerste deel van een viering "Dienst van het Woord". Behalve gebeden, die later aan de orde zullen komen, maken daarvan vooral het Verhaal en de overweging deel uit.

Schriftlezing

Omdat we als Jonge Kerk uitdrukkelijk in de christelijke traditie willen staan is het Verhaal in onze viering in principe een lezing uit de Schrift. Dat kan gelezen worden of verteld, in de vorm van een her-taling of op een andere manier.

Natuurlijk is er ook ruimte om daarnaast andere verhalen, andere teksten te lezen – spiegelverhalen (d.w.z. een –vaak eigentijds- verhaal dat hetzelfde thema heeft als een bepaalde Schriftlezing), gedichten, verhalen of teksten uit andere tradities. Het is ook niet zo dat er perse altijd een Schriftverhaal in een viering moet zijn. Als je dan voor een ander Verhaal kiest, probeer dan wel duidelijk te maken dat zo'n verhaal en onze christelijke traditie met elkaar verbonden zijn.

Hoe om te gaan met een Schriftlezing?

Veel mensen ervaren het omgaan met een Schriftlezing als moeilijk, voelen zich te weinig toegerust.

In het lezen van de Schrift proberen we open te staan voor de boodschap van het Eerste (Oude) en het Tweede (Nieuwe) Testament. Ook teksten en mensen uit andere tijden en tradities kunnen daarin onze wegwijzer zijn. Centraal staat steeds de boodschap van gerechtigheid: recht doen aan mensen. Vanuit deze optiek lezen en luisteren we, vanuit deze optiek kijken we naar ons eigen leven en onze samenleving.

Om de tegenstem beter te duiden gebruiken vaak een Spiegelverhaal

Overweging

Ervaringsverhalen, getuigenissen en overdenkingen mogen een plaats hebben in onze vieringen. Juist daarin kunnen we op zoek gaan naar de betekenis van Schriftteksten voor onszelf, in onze samenleving, onze tijd.

De Tafel

Het breken en delen van brood en wijn beschouwen we als de kortste samenvatting van onze bijeenkomsten.

Aan de Tafel ontmoeten we elkaar als gelovige mensen in troost, bemoediging, vertrouwen, vriendschap en inspiratie.

Vaak volgt op het tafelgebed het *Onze Vader*.

Het feitelijke Breken en Delen wordt ingeleid met een zogenaamde *nodiging*: een uitnodiging om brood en wijn te delen. Deze tekst (enkele zinnen) hangt vaak nauw samen met het thema van de viering.

Het delen van *brood en wijn* gaat als volgt: je krijgt brood aangereikt en je reikt zelf ook het brood aan iemand naast je aan. Het gebeurt met respect voor het ritueel dat zich afspeelt. Het ritueel wordt afgesloten met het delen van brood en wijn achter de Tafel met degenen die mee uitgedeeld hebben.

Bidden

Elke viering bevat gebeden. Zij maken een wezenlijk deel uit van het karakter van een religieuze viering. In het gebed geven we woorden aan onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God.

Plaats van gebeden in de viering

In de vieringen van de Jonge Kerk vind je over het algemeen (een aantal van) de volgende gebeden:

- *openingsgebed*

In het openingsgebed vraag je om de aanwezigheid van de Eeuwige temidden van de gemeenschap in deze viering

- *Tafelgebed*

Het tafelgebed is allereerst een lofprijzing, het grote dankgebed voor de gaven. Bovendien is het een gebed in gedachtenis aan Jezus' leven en dood en in het bijzonder aan het laatste avondmaal.

- *Onze Vader*

Over het algemeen bidden we het Onze Vader als afsluiting van het tafelgebed. Het kan ook op een andere plaats, bv. ter afsluiting van de voorbede.

- *Voorbede*

De voorbede is vooral een smeekgebed, waarin we onze zorgen en noden neerleggen bij de Eeuwige..

- *Zegengebed*

In het zegengebed wordt gevraagd om zegen voor allen.

Liederen

In liederen kunnen we ons geloof, onze vreugde, onze verbondenheid met elkaar, maar ook onze verontwaardiging, bezorgdheid, onze twijfel en onzekerheid uitzingen. Zingend durven we soms meer aan dan sprekend.

In de vieringen in de Jonge Kerk worden de liederen vooral gekozen passend bij het thema of de Schriftlezing van de viering. **Rust, stilte en muziek**

Het inbouwen van rust in een viering kost maar weinig tijd. En is makkelijk te creëren.

Behalve dat een viering oproept tot gezamenlijkheid, is het belangrijk dat er ook ruimte is voor inkeer, stil gebed, stilte in jezelf. Dit kan in momenten van stilte, maar kan ook 'gebeuren', opgeroepen worden, wanneer er muziek gespeeld wordt.

Momenten van stilte zijn wezenlijk in een viering. Het zijn de mogelijkheden waarin een verdieping van de beleving van mensen kan ontstaan op een andere manier dan door bidden, zingen of luisteren naar woorden.

Momenten van stilte ingebed zijn in een viering – zodat er niet alleen stilte valt, maar ook tot stilte, inkeer, opgeroepen wordt.

Symbolen

Iets is symbool als het naar iets anders verwijst, dat er tegelijkertijd mee beleefd en aangeduid wordt. Dit samenvallen is geen verstandelijk proces, maar een eenheid van het symbool en datgene waar het naar verwijst.

Daarmee onderscheidt een symbool zich van een teken. Bij een teken (denk bv. aan een verkeersbord) is er sprake van een verwijzing. Het gaat dan vooral om een verstandelijk proces.

Symbolen zijn niet naar willekeur te wijzigen, omdat ze deelhebben aan de diepere werkelijkheid waarnaar ze verwijzen.

Zorg- en dankschrift, mededelingen, collecte, actie en reactie.

Onze vieringen zijn geen 'eilandjes', maar vormen wel een moment van rust, bezinning, inspiratie in ons dagelijks leven, in de samenleving. Dat betekent de gebeurtenissen van het dagelijks leven en de noden van de samenleving ook terug mogen komen in de viering. Dat gebeurt enerzijds tijdens de mededelingen, anderzijds bij het naar voren brengen van de lichtjes, die voor de onuitgesproken intenties staan en in het zorg- en dankschrift.

In het zorg- en dankschrift kunnen mensen hun zorgen en hun vreugde, hun verdriet en hun dankbaarheid kwijt, opdat deze gedeeld kunnen worden in de gemeenschap. Over het algemeen vindt het voorlezen van wat er in het zorg- en dankschrift staat, plaats bij de voorbede. Andere plekken in de viering zijn echter ook mogelijk, wanneer je van mening bent dat dat beter past.

Bijzondere vieringen

Elementen van een viering op **de 1 e zondag** van de maand

Dit is een viering zonder koor.

1 e zondag van de maand.

Op dit moment beschouwen de vieringen op de 1 e zondagen van de maand als vieringen met een eigen waarde en die hebben het doel om vieringen met een vrijere vorm te stimuleren.

Doel vieringen 1 e zondag van de maand:

🕒 meer ruimte geven aan een vrijere opzet van een viering qua vorm en inhoud

🕒 expliciet mogelijkheid bieden voor inspiratiebronnen naast de bijbel

Mogelijke vormen en inhoud viering op de 1 e zondag van de maand

Het woord 'viering' is een ruim begrip.

- In een eerste viering hoeft dus niet per se uit de Schrift te worden gelezen.

- Niet elke viering heeft een Tafelgebed nodig

- Hoewel Breken en delen is geen verplicht onderdeel van een viering werden in het begin ook in de vieringen op de 1 e zondag van de maand de traditionele elementen ingebouwd (overweging, tafelgebed, breken en delen)

Vertel wat je gaat doen Het advies is, als je afwijkt van de meer traditionele opzet, kondig dat bij het welkomstwoord of inleiding heel duidelijk aan. Vertel wat het onderwerp is van jullie viering.

Een 'drager'

Je hebt voor een viering een 'drager' nodig, een kapstok, een rode draad. Losse steentjes vormen alleen een bevredigend geheel, als ze iets gemeenschappelijks hebben.

Voorbeelden voor zo'n 'drager' zijn:

👉 Een boek 👉 Een eigen ervaring 👉 Een schrijver/dichter

👉 Een beeld 👉 Een muziekstuk 👉 Een lied

👉 Een kunstenaar 👉 Een theoloog 👉 Iemand die je kent

Een paar adviezen hierbij:

👉 Bewaak de aansluiting met het onderwerp

👉 Zorg ervoor dat het iets 'universeels' in zich heeft (of krijgt)