

## ROOD 2: LITANIE

God, wij staan hier voor u met open handen...  
Open ons hart voor het onverwachte dat op ons op afkomt

Wij bidden tot God en tot elkaar:

Hoed ons voor een gesloten hart  
Hoed ons voor onverschilligheid  
Hoed ons voor verstarring  
Hoed ons voor vooroordelen  
Hoed ons voor veroordelen  
Hoed ons voor onrecht  
Hoed ons voor onverdraagzaamheid  
Hoed ons voor ongeduld  
Hoed ons voor haat

Help ons gevoelig te zijn voor onrecht  
Help ons meeleven met allen die lijden  
Help ons luisteren met hoofd en hart  
Help ons respect te tonen  
Help ons oprecht te zijn  
Help ons onze intenties bewust te worden  
Help ons los te komen van machteloosheid  
Help onze hoop te voeden en te koesteren  
Help ons open staan voor de ander  
Help ons ons inzetten voor gelijkwaardigheid  
Help ons ons geduld te bewaren voor wat nog niet kan  
Help ons op te komen voor rechtvaardigheid  
Help ons een zegen te worden voor elkaar.

God, zegen ons hierin en  
help ons elkaar te steunen en te versterken  
zodat wij toegroeien naar een wereld waar plaats is  
voor iedereen.

Moge het zo zijn.