

BLAUW 1: NOVEENGEBED

Lieve God,
U die onze Vader,
onze Moeder bent,
Dankbaar zijn we
om uw aanwezigheid in onze wereld.
U loven wij
om het levend houden van de vraag.
Soms kunnen wij alleen nog huilen
om [de kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld].
Zij lijden om wat volwassenen doen en laten.
Ontferm U over ons.
Amen.

- kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld
- kinderen die seksueel en anderszins worden misbruikt
- kinderen die lijden onder de relatieproblemen tussen hun ouders of verzorgers
- kinderen die problemen hebben om met de sociale media om te gaan
- kinderen die lijden onder groepsdruk en prestatiedruk
- kinderen die de verleiding tot allerlei verslavende middelen en activiteiten moeten zien te weerstaan
- kinderen die problemen hebben met hun seksuele identiteit
- kinderen die lijden onder kinderarbeid
- kinderen die zich zorgen maken over het klimaat